

Vraag het aan Morya



Wees redelijk

“Erger je nooit aan iemand anders. Weet dat die in een groei staat en weet dat die een ontwikkeling nodig heeft en dat hij dus tijd nodig heeft. Als je in een bepaalde evolutie staat voor jezelf, weet dan dat die ander daar misschien nog niet eens aan begonnen is. En dan zou jij misschien al willen dat die ander ook ziet wat jij nu ziet, dat kan gewoon niet.

Probeer dus rustig in die dingen te staan en geduld te hebben met jezelf en met die ander. Als je dit kan, dan wordt het wat gemakkelijker want dat betekent dat je meer rekening gaat houden met jezelf en met de ander. Je moet redelijk kunnen zijn voor elkaar.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”
(uit hoofdstuk 7: ‘Kiezen voor het goede is kiezen voor de ziel’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 428

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


